

DATUM	ONDERWERP	INLEIDER
12-10-2021	De joodse Paulus (ps er is geen andere).	Drs. T.H.M. Sip
26-10-2021	De witte bladzijde tussen Maleachi en Matteüs.	Prof. Dr. P.C. Beentjes
9 -11-2021	Uiteengaan messiaanse ecclesia en rabbijns jodendom	Alex van Heusden
23-11-2021	Schepper van hemel en aarde, hoezo?	Dr. H.W.M. van Grol
14-12-2021	De genezingen door Jezus: inzichten vanuit de hedendaagse traumatheorie.	Dr. H. Lammers
11- 1-2022	Lernen	Dr. L. Mock
25- 1-2022	De Oude Oriënt in de Psalmen 120 t/m 124.	Drs. M. van de Wiel
8 - 2-2022	Een vreugdevol ambacht	H.J.M. Janssen, ofm
22 -2-2022	Amos 3:3-8, Vragen, vragen en nog eens vragen	Prof. Dr. A.L.H.M. van Wieringen
8 - 3-2022	Etnische stereotypen in het Nieuwe Testament	Dr. M. den Dulk
22 - 3-2022	Pelgrimage in de oecumenische beweging	Prof. Dr. P.J.A. Nissen

HET LEERHUIS OOSTERBEEK

staat open voor hen die zich aangesproken voelen door de Bijbel en willen luisteren naar wat joden en christenen wederzijds beweegt.

De avonden worden gehouden in:
Remonstrantse Kerk
Wilhelminastr. 10
6862 HC Oosterbeek
Aanvang: 20.00 uur

De kosten bedragen € 55,00 per persoon.
Opgave graag vóór 1 oktober 2021 door overmaking van dit bedrag op:
IBAN NL09 RABO 0153 4883 28
t.n.v. E.J. Schoevaars o.v.v. Leerhuis.

Hoewel men in beginsel inschrijft op de hele cursus bestaat de mogelijkheid om een "losse avond" bij te wonen voor € 7,50. Overleg met de penningmeester is mogelijk wanneer de hoogte van het cursusgeld een bezwaar vormt.

Inlichtingen bij het secretariaat:
mevr. R.M.C. Enklaar - Coymans,
Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek
tel 026 3335770
roseline_enklaar@live.com

voor verdere informatie, zie:
raadvankerkenoosterbeek.tk/leerhuis

Het Comité Leerhuis Oosterbeek
R.M.C. Enklaar-Coymans, G.A. Groot Zwaaftink,
G. van den Hof, J.P. Marseille, E.J. Schoevaars,
"Geen leerhuis zonder nieuwe inzichten"

bChagiga 3a

LEERHUIS OOSTERBEEK

40 e Leergang

2021/2022



Nooit Uitgeleerd



Nooit Uitgeleerd

Dat lijkt ons een mooie aansporing voor het veertigste seizoen. Vanzelfsprekend heeft het getal 40 associaties met afronding, conclusies, voltooiing, maar het is ook weer nieuw begin, aanmoediging om door te gaan. Zeker na de “pauze” die de pandemie onze activiteiten heeft opgedrongen. Wij hopen nu in de Remonstrantse Kerk “op 1,5m” het programma doorgang te laten vinden.

De onderwerpkeuze hebben wij omgedraaid. Waar de inleiders 39 seizoenen een tekst/onderwerp kregen met het verzoek hun licht erover te laten schijnen, hebben wij dit keer de keuze aan hen gelaten. Wat zouden zij graag aan het Leerhuis-publiek eens voorleggen?

Op deze manier is een interessant programma tot stand gekomen:

Drs. T. Sip opent op 12 oktober onder de titel “de joodse Paulus (ps. er is geen andere)”, geïnspireerd door een boek dat heet “Paul was no Christian”. Het gaat er om dat Paulus een heel andere figuur is dan wij denken. Over wat hem bewoog en wat hij eigenlijk bedoelde.

Professor **Beentjes** volgt met “De witte bladzijde tussen Maleachi en Matteüs”. Hij wil iets vertellen over het verschijnsel dat in de Reformatie wordt aangeduid met de term ‘apocriefe boeken’, in de Rooms-katholieke traditie ‘Deuterocanoniek boeken’ genaamd. Waarom zijn deze boeken (1-2 Makkabeeën, Wijsheid van Salomo, Jesus Sirach, Baruch, Judith, Tobit, en enkele toevoegingen aan de boeken Esther en Daniël) nooit in de officiële Joodse verzameling heilige geschriften opgenomen? Wat verbindt ze met elkaar?

Alex van Heusden neemt ons de derde avond mee naar de tweede eeuw: het uiteengaan van de messiaanse ecclesia en het beginnende rabbijnse Jodendom. Heel bepalend voor de ontwikkeling van beide.

Dan komt **Dr. Van Grol**: “Schepper van hemel en aarde”, hoezo? We lezen Genesis 1 en diverse psalmen op zoek naar de bijbelse betekenis van deze frase uit de geloofsbelijdenis. We zullen bespreken hoe ons zoeken naar waarheid ons verstaan in de weg staat en hoe onze theologie ons vervreemd heeft van wat van waarde is. Een avond met twee speerpunten: lezen en bezinnen.

Pastor **Hans Lammers** is een nieuwe spreker voor ons Leerhuis, maar in Oosterbeek geen onbekende als oprichter van “Oase”. Hij zet de schijnwerper op de genezingen door Jezus, met inzichten uit de hedendaagse traumatherapie.

De eerste avond in 2022 is meer een uitdaging voor ons als deelnemers:

Dr. L. Mock wil het “echte” Lernen oefenen, op grond van vragen die al door U zijn ingediend en wat er nog opkomt, wederzijds.

M. van de Wiel, die nog met de vorig jaar overleden professor Dijkstra bij opgravingen betrokken was, zal het gebruik van fabels en parabels plaatsen in de bredere context, “De Oude Oriënt in de Psalmen 120 t/m 124”.

Deken Janssen koos “Het vak van exegeet is voor mij een vreugdevol ambacht – aan de hand van de profeet Amos!”, een enthousiasmerende avond verwachten wij.

Ook **Dr. Van Wieringen** zal over Amos spreken. “De in Amos gestelde vragen blijken complex van betekenis, vol spannende beeldspraak. En wie moeten er als spreker en aangesprokene van die vragen verondersteld worden? Vragen dus die veel vragen oproepen.”

Dr. M. den Dulk heeft aangekondigd, dat zijn bijdrage zal gaan over “Etnische stereotypen in het Nieuwe Testament”, een intrigerende titel.

Tot slot een elfde avond.

Prof. Dr. P.J.A. Nissen komt alsnog aan het woord over pelgrimage in de oecumenische beweging.

Aan het programma werken mee:

Prof. Dr. P.C. Beentjes

Emeritus hoogleraar Oude Testament Universiteit Tilburg.

Dr. M. den Dulk

Universitair docent Radboud Universiteit

Dr. H.W.M. van Grol

Oud-docent Tilburg School of Catholic Theology

Alex van Heusden

Bijbelwetenschapper. Studiesecretaris De Nieuwe Liefde te Amsterdam

H.J.M. Janssen, ofm

Emeritus-deken van Arnhem, begeleider JONAS-Leerhuis Arnhem, hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verkondiging.

Dr. H. Lammers

Initiator Oase, begeleider Leerhuis De Zijp

Dr. L. Mock

docent Judaica Tilburg School of Catholic Theology en verbonden aan Crescas.

Prof. Dr. P.J.A. Nissen

Hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit Nijmegen

Drs. M. van de Wiel

broeder abdijs Koningshoeven

Prof. Dr. A.L.H.M. van Wieringen

docent Tilburg School of Catholic Theology Department of Biblical Sciences and Church History

Drs. T.H.M. Sip, pr

Pastoor van de R.K. Parochie te Budel. Studie van het oude testament